

Zondag 12 april – 10.00 uur

liturgische kleur is wit

2^e zondag van Pasen

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

voorganger	Jos Aarnoudse
lector	Henk Rotteveel
organist	Hans Okkerse
ouderling	Anneke van Bleek
diaken	Willemien de Mol
koster	Gert van Bommel
beamer	Bram Naaktgeboren

Uw gaven worden gevraagd voor

- 1. Nederlands-Vlaamse bijbelvertalers**
- 2. Wijkwerk**
- 3. Toekomst van de kerk**

☺ Crèche	Mila van der Schelde
☺ Nevendienst	Janneke van der Schelde

Bij de dienst

Opgewekt leven

De essentie van het bijbelse woord voor ‘gedenken’ is dat je niet slechts terug denkt aan iets van toen, maar dat het ‘toen’ jouw heden bepaalt.

De kern van christelijk (feest) vieren is ‘gedenken’. Doe dit telkens weer ‘tot mijn gedachtenis’, zegt Jezus.

De uittocht vieren is niet vieren dat ‘zij’ ooit uit Egypte zijn bevrijd, maar dat ‘wij’ hebben mogen wegtrekken uit het diensthuis van de angst en onderdrukking. Zo is er een samenhang tussen wat er met Jezus gebeurde en zijn gemeente. De heilige apostel Paulus kan dat uitwerken in zijn kerkbrieven die je vindt in de Bijbel. “Jullie zijn”, zo spreekt hij de christenen in Rome aan bijvoorbeeld, “met Christus mee ten onder gegaan in zijn dood, maar ook met Hem mee opgewekt ‘tot nieuwheid van leven’ “(Romeinen 6). Niet alleen Jezus wordt opgewekt, maar wij ook.

Hoe leef je nu een ‘opgewekt bestaan’ te midden van somber makende omstandigheden? N.a.v. de kerkhymne die dezelfde Paulus citeert in een andere brief: “Ontwaak jij die slaapt” (Efeziërs 5:14), staan we daar komende zondag bij stil. Het lukt deze keer niet om mij aan te sluiten bij het oecumenisch leesrooster, dus u krijgt van mij (of van hogerhand, het is maar net hoe gelovig je dit soort samenlopen van gebeurtenissen wilt duiden) de paaspreek van afgelopen paasmorgen in Maastricht. **Jos Aarnoudse**

ORDE VAN DIENST

Woord van welkom
Inleidend orgelspel

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- De gemeente gaat staan –

Stil gebed

Aanvangslied: Psalm 118:1 en 5

Bemoediging en groet
Drempelgebed

- De gemeente gaat zitten –

Zingen Lied: 601

Kyriegebed

Zingen Lied: 299 E

- *De kinderen gaan naar de kindernevendienst* -

DE SCHRIFT

Gebed van de Zondag

1^e Schriftlezing: Johannes 20:1-18

Lied hierbij: Lied: 642

2^e Schriftlezing: Efeziërs 5:6-20

Lied hierbij: Lied: 600

Verkondiging 'Opgewekt leven'

Orgelspel

Lied in antwoord: Lied: 624

- *De kinderen komen terug uit de kindernevendienst* -

GEBEDEN EN GAVEN

Toelichting op de gaven

Inzameling

Berichten vanuit de gemeente

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en **gezamenlijk Onze Vader**

- VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- De gemeente gaat staan –

Slotlied

Lied : 634

Zending en Zegen

Gezongen antwoord: Amen, amen, amen

Collectiedoel diaconie: 12 april **NED-VLAAMSE BIJBELVERTALERS**

De aanzet voor een nieuwe interconfessionele Bijbelvertaling werd in 1989 gegeven door de Raad voor Contact en overleg betreffende de Bijbel. Nadat de uitgangspunten voor de vertaling waren geformuleerd en het besluit tot een vertaling was genomen werd in 1993 met het vertaalwerk begonnen. Het Nederlands Vlaams Bijbel genootschap was hier o.a. voor verantwoordelijk. Het NBV verscheen in 2004. De vertaling is een intensieve samenwerking tussen kenners van de talen waarin de bijbel geschreven is.

Wilt u dit doel steunen, scan de QR code en maak uw bijdrage over via de Wilhelminakerk-app of naar NL28RABO013493840 t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk 12 april 2026.

Namens de diakenen, Ron Ouwerkerk



Koffie Kan donderdag 16 april

Iedere 3^e donderdag van de maand is de Wilhelminakerk open voor iedereen die het gezellig vindt om anderen te ontmoeten.

U bent van harte welkom op donderdag 16 april tussen 14.00 en 16.00 uur voor een praatje, een kopje koffie of thee.

*Anne I., Anneke G. en
Marrie K.*

De kerk is open. Loop eens binnen

Wie denkt en helpt mee?

Waarover? **Activiteiten voor het komende seizoen 2026-2027**

Met Wie? ds. Evelien Plaisier, Sjaak Roos, Boukje Nederlof, Jolanda van Leiden, Henk Rotteveel en Willemien de Mol

Waarvoor? Omdat we **samen Gemeente zijn** en u er graag bij willen betrekken

Wanneer? **Zondag 19 april** na afloop van de kerkdienst.

Waar? Voor in de kerk

Hoe? Door uw ideeën op een geeltje te schrijven, of ze ons te vertellen.

Dus... hebt u goede herinneringen aan een activiteit die u eerder meemaakte, een goed idee voor een nieuwe, of nog beter... wilt u meedenken over de invulling van het programma voor het nieuwe seizoen met als thema 'Beweeg mee! Kerk-zijn in het krachtenveld van Christus ', kom dan na afloop van de dienst naar ons toe.

Werkgroep Vorming en Toerusting.

Pelgrimvaderskerk in Delfshaven

Op 18 april willen we de Pelgrimvaderskerk in Delfshaven bezoeken. De omgeving is al de moeite waard; een mooi bewaard stuk van Rotterdam.

De kerk is als Sint-Antoniuskapel gebouwd in 1417 en kwam in 1574 in protestantse handen. De kerk dankt haar naam aan de Pilgrim Fathers die in 1620 vanuit Delfshaven de overtocht naar Amerika begonnen.



In 1761 is de kerk ingrijpend verbouwd. De kerk kreeg zijn huidige voorgevel en werd ook 3,5 meter verhoogd. In 1958 is de kerk gerestaureerd. De belangrijkste bijzonderheden zijn naast het Witte-orgel een 44 klokken tellend carillon, de rijk versierde preekstoel uit de 18de eeuw, het doophek en de glas-in-lood-ramen

We vertrekken om 10.15 uur vanaf de Weeskinderendijk. **Bram Naaktgeboren**

Zondagmiddagwandeling

Hallo allemaal,

Zondag 26 april willen we weer een wandeling organiseren.

Ditmaal geen wandeling met uitleg over het één en ander, zoals u gewend bent, maar een wandeling in de natuur, een wandeling om elkaar te ontmoeten en eventueel met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens deze wandeling kunnen we tegelijkertijd genieten van de mooie natuur om ons heen. Zelf geeft het mij altijd een stuk rust en voel ik de aanwezigheid van God en zie zijn mooie schepping.

Wilt u/jij meegaan op deze wandeling dan kunt u zich opgeven via het contactformulier op de website of via de app van de "Wilhelminakerk".

Natuurlijk kunt u ook de keuze op de dag zelf maken en gewoon aanschuiven.

Vertrekpunt : Parkeerplaats de Viersprong. Aanvang: 14:00 uur.

Hartelijke groet, Jolanda van Leiden

178^e maaltijd van de eetgroep alleengaanden 55+

Op donderdag 30 april is er weer een maaltijd voor alleengaanden 55-plussers. De gasten vinden het altijd heel gezellig en lekker om te komen eten. Ook nieuwe gasten zijn altijd welkom. Dus breng gerust iemand mee. De kosten van de maaltijd zijn € 6,00.

U bent van harte uitgenodigd maar u moet zich wel vóór zaterdag 25 april opgeven bij Dicky Peters-de Bruijn via het contactformulier op de website.

We kunnen er dan met de inkoop en voorbereiding rekening mee houden.

We beginnen om 17.30 uur.

De kooksters: Dicky, Maja, Anneke van B., Martha, Anneke G.



Chat in de Wilhelminakerk-app

Sinds deze week is er een nieuwe functie toegevoegd aan onze Wilhelminakerk-app, namelijk een chat-functie. Voor chat gebruiken we nu nog vaak WhatsApp of Signal. Daarmee kun je een kort berichtje sturen naar iemands telefoon, die daar weer mee kan antwoorden. Van een chat bericht verschijnt direct een melding op je telefoon dat er een nieuw bericht voor je is. In onze



Wilhelminakerk-app, gemaakt door DonkeyMobile, kun je nu ook een chatbericht sturen aan een ander gemeentelid dat ook de Wilhelminakerk-app gebruikt. Je hoeft dan geen telefoonnummer van elkaar te weten of een emailadres; het chatbericht blijft binnen de Wilhelminakerk-app. Op je telefoon krijg je dan een melding dat er een nieuw bericht voor je is, en als je daar op klikt, dan opent hij het bericht in de Wilhelminakerk-app.

Als je het wilt proberen: ga in de app naar de lijst met gemeenteleden en kies degene die je een bericht wilt sturen. Kies dan voor het icoontje met 'Chat' en je kunt een bericht typen en versturen. Je kunt ook direct rechts bovenin de app het chat-icoontje kiezen.

De berichten zijn en blijven privé en zijn alleen door de verzender en ontvanger te lezen; ook de beheerders kunnen hier niet bij komen.

Mocht je de chat-functie nog niet zien, dan kan het zijn dat je de app een keer moet bijwerken.

Groeten, Bram

Bij de dienst in De Merwelanden op zondag 12 april

In het evangelie volgens Johannes (20, 19 – 29) horen we deze zondag hoe de opgestane Jezus aan zijn leerlingen verschijnt. Hij toont hen zijn handen en zijde.

Eén van zijn leerlingen, Tomas, is er niet bij. Een week later verschijnt Jezus opnieuw aan hen en nu is Tomas er ook. Hij wordt hier Didymus genoemd, meestal weergegeven met 'tweeling'. In het evangelie komt hij naar voren als een mens in tweespalt, een mens met twee kanten: Tomas de gelovende, solidair met zijn Heer, en Tomas de criticus, de twijfelaar. Hoe kan een dode leven?

Wellicht herkennen wij wel iets van die dubbelheid. Zijn wijzelf, mensen die het moeten hebben van horen zeggen, misschien zijn tweelingzus en -broer?

Anneke van Mansum



Voedselbank

In de maand april is het inzamelen van:
Ontbijtgranen, beschuit, knäckebröd en ontbijtkoek.

Kerkelijke agenda

do 16 april 14.00 uur Wilhelminakerk – Koffie-Kan (zie bericht)
za 18 april 10.15 uur Kerkbezoek Delfshaven (zie bericht)
zo 19 april 10.00 uur Wilhelminakerk – ds. René Wichers

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht

predikant: ds. Evelien Plaisier

kerkelijk werker: Jan-Herben van Dijk

scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl

wijkkas WK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk en in de omschrijving:
soort betaling

digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website: www.dewilhelminakerk.nl

kopij: Kerk op Dordt en Woz; wk.pk.kopij@gmail.com (donderdag vóór 19.00 uur)